



Andreas de Boer

\* 21 mei 1938

† 27 april 2023

“Alles wat wij zien zal voorbijgaan,  
maar het Licht...dat blijft.  
Wij zullen eens geborgen zijn in dat Licht.”

Marinus van de Berg

Vervuld van dankbaarheid voor alles wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, delen wij u mee dat hij aan zijn nieuwe reis is begonnen, mijn intens lieve man, onze liefdevolle, inspirerende en wijze vader, fantastische schoonvader en opa

## Andreas de Boer

\* Noordscheschut, 21 mei 1938

† Apeldoorn, 27 april 2023

Ans de Boer - Romijn  
André en Ingrid  
Eduard en Suzanne  
Fonz en Esmee  
Mondi

Woensdagavond 3 mei is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Andreas en ons te condoleren in Kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329 AP in Apeldoorn.

Wij nodigen u uit voor de dankdienst voor zijn leven op donderdag 4 mei om 14.00 uur in bovengenoemd kerkcentrum. Na de dienst is er geen gelegenheid ons te condoleren.

Aansluitend vindt de begrafenis in familiekring plaats.

Geen bezoek aan huis en geen bloemen.